

Iets met je PC... naar Kaay PC



(Personal) computers zijn een onlosmakelijk onderdeel van de moderne tijd. Wanneer er met de (eigen) computer iets serieus aan de hand is, dan hebben de meeste mensen daar niet echt kaas van gegeten. Dan is het goed te weten dat er in de wijk een betrouwbare en eerlijke computerreparateur is, die zelfs "nee" kan en durft te zeggen.

Niet bang

Ruim 12 jaar geleden stond Eric van der Kaay (49) zelf voor dit probleem. Zijn computer was kapot, wat nu? Computerkennis had hij niet, een groot doorzettingsvermogen des te meer. Hij begon daarom als autodidact met zelfstudie, in een tijd dat ook internet in opkomst was. Eric was niet bang om af te gaan of van zijn fouten te leren. Als

Niet echt kaas van gegeten

hij er zelf niet uitkwam, dan voelde hij zich niet te groot om deskundigen om hun raad te vragen.

Als zijn werk

Het is die eerlijke en oprechte houding, waardoor mensen in zijn directe omgeving hem steeds meer vroegen hen bij hun computerproblemen te helpen. Van der Kaay wilde daarbij zijn kennis niet exclusief voor zichzelf houden en deze graag met anderen delen. Als hij het echter niet meer wist of reparatie volgens hem niet zinvol was, dan zei hij dat ook gewoon. In de loop van zo'n 2 à 3 jaar kwam hij zo steeds meer bij mensen aan huis.

Eerder had Eric 17 jaar lang als chauffeur / planner in de transportwereld gewerkt. In 1997 belandde hij in de ziektewet. Nadat hij beter was, begon hij te merken dat hij eigenlijk niet meer zo'n trek had in zijn oude baan. Hij kreeg veel meer zin om verder te gaan in de computerwereld en vatte het idee op om dit als zijn werk te gaan doen.

Schoenmaker hou je bij je leest

Via zijn toenmalige vriendin kwam hij in die tijd in Rotterdam terecht en ontdekte in de Benthuizerstraat een PC-winkel. Daar is hij 2 jaar lang zonder betaling gaan werken. Hij ontwikkelde zich steeds verder en maakte kennis met alles wat er zoal met computers mis kan gaan. Hij kwam op een punt dat hij moest gaan kiezen: wilde hij in de verkoop of verder met reparaties? Er waren volgens hem al te veel winkels met computerverkoop, voor zichzelf had hij veel meer plezier in repareren en installeren. Daarbij geldt voor hem heel sterk: "Schoenmaker hou

je bij je leest, ga niet verder dan je aan kan!"

Op zoek naar een geschikt pand ontdekte hij in de re Pijnackerstraat op nummer 138a een ruimte die het voor hem helemaal was.

Multiculturele tent

Het is vanaf de opening nu zo'n 2_ jaar geleden een open zaak geworden: iedereen is er met zijn of haar (computer)problemen van harte welkom. De mond op mondreclame doet zijn werk, vele mensen komen er terug, er is sfeer in de multiculturele tent. Zo heeft hij een Turkse stagiaire, voor het onderhouden van computernetwerken is er een Surinaamse vakman en een oer-Hollandse bejaarde man



Schoenmaker hou je bij je leest

zorgt voor de verse koffie. Eric zelf is nooit te beroerd om een gezellig en/of informatief praatje aan te gaan.

Thuis

Het Oude Noorden beviel Eric van der Kaay zo goed, dat hij besloot om er ook te gaan wonen. De volksaard in de wijk spreekt hem heel erg aan.

De 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'-mentaliteit is hem op het lijf geschreven. Zo letten de mensen heel goed op elkaar, maar laten tegelijk elkaar in hun waarde en met rust. "Ik voel me hier thuis" vat Eric kort en bondig samen.

Geen blad voor de mond

Regulier kan men bij Kaay PC vooral terecht voor computerreparaties, het laten maken van netwerken en het laten bouwen van websites. Zoals uit het voorafgaande al mag blij-

ken, eerlijkheid en vakmanschap is daarbij gegarandeerd.

Naast dit 'standaardwerk' houdt doorzetter Eric van der Kaay ook

Eerlijkheid en vakmanschap is daarbij gegarandeerd

graag van een uitdaging, niets is hem te dol. Zo vertelt hij smake-lijk over zijn huidige klus: het in een caravan maken van een mobiel kantoor. Ook het op maat maken van websites, passend binnen het persoonlijk budget, kan hem niet moeilijk genoeg zijn.

Men moet er echter wel op voorbereid zijn dat Eric in het contact met zijn klant geen blad voor de mond neemt en zegt waar het op staat. Een "nee", omdat de klus technisch niet (meer) lukt dan wel de kosten niet tegen de baten opwegen, behoort gewoon tot de mogelijkheden.

Tot in lengte der dagen

Bang om zijn hobby en werk kwijt te raken is Eric niet, computers en hun mankementen zullen er immers tot in lengte der dagen blijven. En bedenk op die soms wanhopige momenten gedwee: "Iets met je PC ...naar Kaay PC!"

.....
 Computerreparatiebedrijf Kaay PC is gevestigd aan de re Pijnackerstraat 138a, telefoonnummer (010) 265 69 32. E-mail: kaaypc@telfort.nl, website: www.kaaypc.nl. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kunt u altijd een afspraak maken.
